

## Plezier en geen ruzie op het schoolplein

---

Of het nu onenigheid is over welk voetbalteam het beste is of wie er niet mee mag doen met tikkertje: ruzie op het schoolplein is niet leuk. Dat vinden ze ook op basisschool De Wouter in America. Daarom zijn daar sinds kort elf mediators actief: leerlingen van groep 7 en 8 die conflicten op het schoolplein helpen oplossen.



Mieke van Doremaele, Bjorn van Lipzig, Roy Smedts en Lynn Schurink (allen elf jaar), zijn vier van deze mediators. Sinds een week draaien ze afwisselend in groepjes van twee, herkenbaar in gele hesjes, dienst tijdens het speelkwartier. Ze vormen de oren en ogen op het schoolplein, want de juffen en meesters kunnen nu eenmaal niet alles zien, leggen ze uit. Het inzetten van de mediators maakt deel uit van het concept Vreedzame School. "Dit is een methode waarmee we leren naar elkaar te luisteren en hoe we beter met elkaar om kunnen gaan", vertelt Lynn. Zien of horen de mediators dat er ergens ruzie wordt gemaakt, dan gaan ze samen met de ruziemakers in gesprek om te proberen de problemen op te lossen. Ze hanteren daarbij drie regels.

Roy: "We doen ons best problemen op te lossen, we schelden niet en we laten elkaar uitpraten."

Mediator word je echter niet zomaar. Ze hebben allemaal een sollicitatiebrief geschreven en een speciaal lesprogramma gevolgd. Tijdens de lessen is er een stappenplan opgesteld waar de kinderen zich aan moeten houden als ze met de ruziemakers om de tafel zitten. Dit doen ze overigens altijd apart van de klas in een kantoortje. Lynn: "Wij mogen geen oplossing geven. Het is de bedoeling dat de kinderen daar zelf mee komen." Als het nodig is wordt daar een leerkracht bij ingeschakeld. De vier hebben zich voornamelijk aangemeld omdat ze het leuk vinden met anderen om te gaan. "Al is het soms ook wel moeilijk, vooral met kleine kinderen", geeft Bjorn toe. Roy: "Ik vind het leuk wanneer we plezier op het schoolplein hebben."

"Ruzie is nooit fijn", voegt Mieke toe. Lynn geeft aan dat ze er al veel van geleerd heeft. "Je moet wel serieus blijven, anders kun je het conflict niet oplossen." Directeur Ruud Leurs laat weten dat de eerste ervaringen erg positief zijn. "We zien dat de kinderen de mediators weten te vinden. Zij krijgen zo echte situaties aangeboden waardoor ze het stappenplan dat ze bij iedere mediatie gebruiken beter onder de knie krijgen. Logistiek gezien is er nog een beetje zoekwerk. Waar leggen we de hesjes op een handige plek neer? In welke rustige ruimte kan de mediatie plaatsvinden? Deze afstemming kan in de huidige oefenfase worden opgepakt. De kinderen, de mediators, onze ouders en het team zijn enthousiast. We zien dat de kinderen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor een prettig schoolklimaat. Dit willen we omarmen en uitbouwen."